

# JONGEREN VINDEN GEWELD GEWOON!

I Slechts zes op de tien leerlingen vinden het echt verkeerd om iemand op zijn gezicht te slaan. Een kwart van de leerlingen vindt het maar "een beetje verkeerd". Dat staat in het onderzoek "Jongeren en geweld, anders dan gedacht" van de Universiteit Antwerpen, dat De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Volk vandaag belichten.

II Vandaag werd ook bekend dat twee leerlingen een lerares probeerden te vergiftigen door haar een kop koffie met een overdosis pijnstillers aan te bieden.

III Blijkbaar hebben deze jongeren geen respect meer voor hun leerkrachten. Ook over de normale waarden blijkt een deel van onze jeugd niet meer te beschikken. De ouders hebben tegenwoordig te weinig tijd om hun kinderen fatsoenlijk op te voeden. Het wordt tijd dat we eens gaan nadenken hoe het verder moet met onze jeugd en maatschappij.



IV Ik wil niet terug naar de tijd van de strenge conservatieve waarden en normen van de katholieke kerk. Maar wel naar universele waarden zoals respect, vriendelijkheid, eerbied voor ouderen en eerbied voor andermans spullen. Hier is zowel een

taak voor zowel de ouders en scholen weggelegd.

V Scholen moeten nu maar eens gaan leren om leerlingen niet alleen maar vol te proppen met leerstof, maar moeten ook zorgen voor sociale vorming en welzijn van onze jeugd. Ouders moeten meer tijd gaan en kunnen spenderen aan de opvoeding hun kinderen. De regering en de bedrijven moeten de ouders de middelen geven om hun werk aan te passen aan de schooltijden van hun kroost. Genoeg gepreekt, aan de slag nu!

VI Trouwens, ook volwassenen halen soms onbegrijpelijk stomme toeren uit. De politie zoekt twee arbeiders van staalreus Sidmar die een bijtende kleurstof tussen de boterhammen smeerden van een collega die ze al langer pestten. Dat berichtten Het Nieuwsblad, Het Volk en De Standaard vandaag. Oenen zullen er nu eenmaal altijd zijn!

*Naar: Ben Willems op [www.skynet.be](http://www.skynet.be), 14 feb 2006*